

Δήλωση Προέδρου ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου: Προγραμματικές δεσμεύσεις για την ρευστότητα

Χτες παρουσίασα τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανεργία των νέων, για την υγειονομική κάλυψη όλων των Ελλήνων, για το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για την προστασία των δανειοληπτών.

Σήμερα θα παρουσιάσω τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις για το πιο κρίσιμο ζήτημα. Όλοι μιλούν για ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη δεν είναι λόγια, είναι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προϋποθέτουν ρευστότητα, τη δυνατότητα να πέσει χρήμα στην αγορά.

Και θέλω να καταλάβει, ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα, πώς συνδέεται η μεγάλη προσπάθεια που κάναμε για τη μείωση του δημοσίου χρέους, για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και για τη δημοσιονομική ανασυγκρότηση της χώρας, με το πρόβλημα των επιχειρήσεων, των ανέργων, των νοικοκυριών, με τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας, με τη λειτουργία της αγοράς που υφίσταται τις επιπτώσεις της ύφεσης.

Υπάρχουν τρία κανάλια που μπορούν να φέρουν χρήμα στην αγορά και να διαμορφώσουν το περιβάλλον της ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα μας τους αμέσως επόμενους μήνες.

Το πρώτο κανάλι είναι το τραπεζικό σύστημα. Στο τραπεζικό σύστημα προτείνουμε τέσσερις άμεσα εφικτές παρεμβάσεις:

Η πρώτη είναι αυτή καθαυτή η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών. Υπάρχουν με βάση το πρόγραμμα που έχουμε συμφωνήσει 50 δις διαθέσιμα για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών οι οποίες τίθενται υπό τον στρατηγικό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Άρα υπάρχουν προγραμματικές δεσμεύσεις των Τραπεζών έναντι του Δημοσίου για τη διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρήσεις και την αγορά.

Επίσης με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομαλή χρηματοδότηση των ελληνικών Τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ευρωσύστημα. Αυτό είναι

το θεμέλιο της όλης προσπάθειας για ανάπτυξη και για να πέσει χρήμα στην αγορά.

Δεύτερη παρέμβαση: Η επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Έφυγαν τα τελευταία τρία χρόνια 70 δισ. ευρώ, 16 δισ. ευρώ περίπου πήγαν στο εξωτερικό, κάποια άλλα πήγαν για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις και για να ζήσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, υπολογίζω ότι μπορούν να επιστραφούν άμεσα τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ και αυτά είναι ζωτικά για την αγορά. Γιατί τώρα μένουν αχρησιμοποίητα, δεν δίνουν καν τόκο, ενώ αν μπου στο τραπεζικό σύστημα θα δώσουν ζωή στην αγορά και δουλειά στους ανέργους. Ήδη έχουμε ενθαρρυντικά σημεία επιστροφής καταθέσεων. Το Κίνημα επιστροφής των καταθέσεων στις Τράπεζες είναι κάτι, που πρέπει να το υιοθετήσουμε ως πατριωτικό καθήκον.

Τρίτο σημείο: Το τραπεζικό σύστημα υπό τον στρατηγικό έλεγχο του Δημοσίου δεσμεύεται να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση των επιτοκίων χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και να διατηρήσει τα όρια χρηματοδότησης -τα πλαφόν- για φερέγγυες επιχειρήσεις με προβλήματα κεφαλαίου κίνησης. Γιατί εκεί πονούν οι επιχειρήσεις, στην έλλειψη κεφαλαίου κίνησης.

Τέταρτη παρέμβαση. Πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του περιβόητου ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Υπό συνθήκες κρίσης, με την αγορά να χειμάζεται, δεν μπορεί να είναι κάποιος γραμμένος στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ επειδή εκδόθηκε εις βάρος του μια διαταγή πληρωμής για 1.500 ή 2.000 ευρώ. Άρα πρέπει σε άμεση συμφωνία με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να αλλάξουν οι κανόνες του Τειρεσία, να γίνουν δίκαιοι, λογικοί, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της οικονομίας μας, η οποία πρέπει να βγει από την κρίση.

Το δεύτερο κανάλι είναι τα λεγόμενα μη τραπεζικά χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Ακούνε οι Έλληνες και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διάφορα περίεργα ονόματα, διάφορες συντομογραφίες και ακρωνύμια. Όλα αυτά τα προγράμματα, όλες οι προσπάθειες, όλοι οι διαθέσιμοι πόροι ενώνονται σε ένα Ενιαίο Ταμείο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Κι όταν λέμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εννοούμε το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων, εννοούμε 750.000 επιχειρήσεις. Διευρύνεται το φάσμα της στήριξης, υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις παλιές και καινούριες και αλλάζει ο σκοπός. Ο σκοπός είναι το

κεφάλαιο κίνησης, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να καλύπτουν τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Το τρίτο κανάλι, το σημαντικότερο, είναι το ίδιο το κράτος. Έχουμε πέντε άμεσες δυνατότητες στο επίπεδο του κράτους:

Πρώτον, με βάση το νέο πρόγραμμα και τη νέα δανειακή σύμβαση, το κράτος πρέπει να εξοφλήσει αμέσως τις συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την αγορά, προς τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Διεκδικούμε από τους εταίρους μας την ταχεία την άμεση εκταμίευση των ποσών αυτών, την εμπροσθοβαρή καταβολή των σχετικών ποσών τα οποία υπάρχουν μέσα στα 130 δισεκατομμύρια της νέας δανειακής σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει η εικόνα της αγοράς, με το που θα πέσουν 6,3 δισεκατομμύρια.

Δεύτερον, αυτοματοποιημένος μηχανισμός επιστροφής του ΦΠΑ. Πρόκειται τώρα να καταβληθούν 900 εκατομμύρια εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου για επιστροφή και διαμορφώνεται νέο πλαίσιο που λειτουργεί αυτόματα, απροσωπώληπτα, χωρίς καμία διαμεσολάβηση, μέσα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, χωρίς να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας.

Τρίτο στοιχείο πολύ κρίσιμο: Με βάση το πρόγραμμα μειώνεται ο δανεισμός του Ελληνικού Δημοσίου με έντοκα γραμμάτια. Στην πραγματικότητα μέσω εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες δανείζουν το κράτος και έτσι δεσμεύονται από τα κεφάλαια των τραπεζών 10 δις. Αυτά τα 10 δις σταδιακά, 2 δις ανά τρίμηνο, αποδεσμεύονται και πέφτουν στην αγορά. Έχουμε λοιπόν 10 δις διαθέσιμα, μόνον από την αλλαγή του συστήματος στα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Και τέταρτο και τελευταίο σημείο, αλλά εξαιρετικά κρίσιμο, αυτό που ήταν και το κύριο σημείο της επιστολής μου στον κ. Barroso: Η αποδέσμευση των μεγάλων έργων του ΕΣΠΑ, μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων που κολλάνε στην κοινοτική γραφειοκρατία, που έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Πίσω από κάθε μεγάλο έργο υπάρχουν πάρα πολλές μικρές δορυφορικές δουλειές, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν, ο τζίρος είναι τεράστιος, η απασχόληση που δημιουργείται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Άρα έχουμε 4+4+1, δηλαδή 9 σημεία για τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, ως θεμέλιο της ανάπτυξης, κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό.