
ΘΕΜΑ : Ομιλία του προέδρου της ΔΗΜ.ΑΡ, Φώτη Κουβέλη, στην
αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Ένας πρώτος κύκλος του κυβερνητικού έργου έκλεισε. Εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης, η μείωση του χρέους και των επιβαρύνσεων του και υπήρξε η ισχυρή πολιτική δέσμευση των εταίρων μας για στήριξη της παραμονής της χώρας στο ευρώ.

Μπορεί σήμερα αυτά να φαντάζουν ως αυτονόητες εξελίξεις, αλλά δεν ήταν. Ας θυμηθούμε το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον την περίοδο των εκλογών αλλά και αμέσως μετά από αυτές, την περίοδο της εξαντλητικής διαπραγμάτευσης για να αντιληφθούμε την κρισιμότητα και το μέγεθος των πραγμάτων.

Δεν αγνοούμε πως υπάρχουν επώδυνα μέτρα για τον ελληνικό λαό. Γνωρίζουμε τα βάρη στους ώμους της κοινωνίας. Δεν εφησυχάζουμε. Έγινε όμως ένα καθοριστικό βήμα που απέτρεψε τη χρεοκοπία και την κοινωνική κατάρρευση και μας επιτρέπει να δώσουμε σήμερα από καλύτερες θέσεις τη μάχη της σταθεροποίησης και της συντεταγμένης κοινωνικής προσαρμογής.

Αυτή η επιτυχία επιβεβαίωσε την επιλογή που κάναμε μετεκλογικά για τη συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ στην κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης.

Η συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ στην κυβέρνηση εκτός από το ότι διασφάλισε τη συγκρότησή της, που ήταν απαραίτητος όρος για την αποτροπή της χρεοκοπίας, έδωσε εγγυήσεις ευρύτερης στήριξης του προγράμματος προσαρμογής. Το γεγονός αυτό βοήθησε ουσιαστικά, καθώς η Ελλάδα προσήλθε με ισχυρή κυβέρνηση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Επιπλέον, η συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ συνέβαλε στο να μην υπάρξουν περαιτέρω επαχθή μέτρα και βελτίωσε τους όρους της συμφωνίας σε πολλά σημεία. Χαρακτηριστική η αλλαγή της ρύθμισης που προέβλεπε πως οι πόροι ενδεχόμενης υπερκάλυψης των δημοσιονομικών στόχων - θα διοχετεύονται 100% στο λογαριασμό εξόφλησης του χρέους. Πετύχαμε το 70% αυτών των πόρων να κατευθύνεται στην κοινωνική πολιτική. Η αλλαγή αυτή δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα. Αποτελεί μια

ποιοτικής φύσης μεταβολή, καθώς για πρώτη φορά τέθηκε άμεσα το κοινωνικό ζήτημα και ιεραρχήθηκε ως εξίσου σημαντικό με το ζήτημα του χρέους.

Είναι αλήθεια πως χαρακτηριστικά της ακολουθούμενης πολιτικής δεν εντάσσονται εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο της δικής μας πολιτικής πρότασης. Υπάρχουν πλευρές της ασκούμενης πολιτικής που δεν μας εκφράζουν, αλλά αυτή είναι η φύση των συνεργατικών κυβερνήσεων, πολλώ δε μάλλον όταν αυτές έχουν εθνικό στόχο.

Η προσπάθεια οφείλει να συνεχιστεί. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη για να υπερβούμε την πολύπλευρη κρίση. Προσπάθεια όμως σε ένα νέο ευνοϊκότερο περιβάλλον.

Η μετάβαση της χώρας σε νέα φάση δεν σημαίνει απαλλαγή από δυσκολίες και προκλήσεις. Η οικονομία δεν θα μπει σε φάση σταθεροποίησης και ανάκαμψης με τον αυτόματο πιλότο του προγράμματος προσαρμογής. Η κοινωνία δοκιμάζεται. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια, σταθερότητα στόχων, ευρύτερη κινητοποίηση. Η χώρα χρειάζεται ευρύτερες δυνατές συμπαρατάξεις για την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών με αποτελεσματικότερο τρόπο, δίκαιη κατανομή βαρών, επικέντρωση σε άμεσες ενέργειες ενταγμένες σε ένα συνεκτικό σχέδιο με προοπτική. Κύριοι άξονες είναι:

- Συνέχιση της προσπάθειας για αποτελεσματικές ρυθμίσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης και ειδικά αυτές που αφορούν τη χώρα μας.
- Υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο κράτος και την οικονομία .
- Ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλέγματος πολιτικών και δράσεων, με στόχο την υποστήριξη των κοινωνικά αδύναμων και την προώθηση της ανάπτυξης.

Η Δημοκρατική Αριστερά γνωρίζει ότι μετά τη συμφωνία με τους εταίρους που διασφάλισε την παραμονή της χώρας στο ευρώ, πολλά θα κριθούν από τις μεταρρυθμίσεις και τον χαρακτήρα των αλλαγών που θα προωθηθούν στη χώρα.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι η στήριξή μας στην κυβέρνηση πρέπει να έχει αντίκρισμα στις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Να εκφράζεται με συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας.

Το δικό μας πολιτικό σχέδιο είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας , με όρους δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής.

Διεκδικούμε η ΔΗΜΑΡ να ταυτιστεί με τις πραγματικά μεγάλες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Επιμονή στη διεκδίκηση έναντι των εταίρων αλλά και σε αυτά που μπορούν να γίνουν και εξαρτώνται από εσωτερικές επιλογές, ιδιαίτερα σε θέματα, εκσυγχρονισμού των δομών, διαφάνειας και εσωτερικής δίκαιης κατανομής των επιβαρύνσεων.

Επιδιώκουμε να είμαστε η επισπεύδουσα δύναμη των μεταρρυθμίσεων. **Παρεμβαίνουμε** για να αμβλύνονται οι επιπτώσεις από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, να εξαντλούνται τα όρια των βελτιώσεων ειδικά σε θέματα που αφορούν την πραγματική οικονομία. **Στοχεύουμε** στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. **Επαναφέρουμε** την κοινωνική διάσταση της προσαρμογής ώστε σταδιακά να άρουμε την αντίφαση που θέλει την χώρα σε καλύτερο σημείο αλλά τους πολίτες σε στασιμότητα. **Υποστηρίζουμε** την προώθηση ενός νέου σχεδίου εθνικής ανασυγκρότησης **Διατυπώνουμε** τις διαφορές μας σε πολιτικές που ασκούνται ή πρακτικές που εφαρμόζονται, έτσι ώστε η στήριξη στην κυβέρνηση να βελτιώνει την ασκούμενη πολιτική.

Η έξοδος της χώρας από την κρίση απαιτεί όλο το πολιτικό σύστημα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό σημαίνει ανταπόκριση στην ανάγκη η πολιτική λειτουργία και αντιπαράθεση να είναι γόνιμη και αποτελεσματική. Να φωτίζει τις αντιθέσεις, χωρίς να συσκοτίζει τα πραγματικά δεδομένα και χωρίς να χαϊδεύει αυτιά με ψηφοθηρική στόχευση. Να είναι αντιπαράθεση προγραμματική και επί της ουσίας και όχι επικοινωνιακή. Να μη θέτει μικροκομματικά συμφέροντα έναντι του γενικού συμφέροντος της χώρας. Να διέπεται από δημοκρατικούς κανόνες.

Η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη αυτές τις απαιτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί γενικευμένη πολιτική αντιπαράθεση στη βάση καταγγελιών και συνθημάτων, ενώ με το αίτημα για εκλογές - 7 μήνες μετά τη διεξαγωγή των πρόσφατων - φαίνεται να αδιαφορεί για τους κινδύνους ενός νέου εκλογικού κύκλου. Η αντιφατικότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του επιτρέπει να συμβάλει ουσιαστικά στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Η όποια προσπάθεια μετατόπισης του προς δήθεν υπεύθυνες και ρεαλιστικές θέσεις θα συναντά και θα αναμετράται συνεχώς με τις δεσμεύσεις και εξαγγελίες του που ήταν και είναι εμφανώς δημαγωγικές και μη ρεαλιστικές .

Συχνά η πολιτική αντιπαράθεση εκπίπτει σε μια αντιπαράθεση Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ που δεν αφορά την ουσία της πολιτικής και επιχειρεί να στηρίξει το στερεότυπο του δικομματισμού, που όμως πλέον προβάλλει ως καρικατούρα.

Η ήδη διαιρεμένη ελληνική κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ακραίες αντιπαραθέσεις, υπερβολές και δημαγωγίες. Αδικούνε τη χώρα και τις θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, όσοι επιλέγουν για κομματικούς λόγους την ένταση.

Η ΔΗΜΑΡ βρίσκεται στον αντίποδα αυτών των λογικών. Η δική μας άρνηση συμμετοχής σε αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων δεν είναι αδυναμία. Θεμελιώνεται στη βαθειά πεποίθηση πως η κοινωνία προοδεύει μόνο όταν τηρούνται οι κανόνες – και η πολιτική αντιπαράθεση **έχει** κανόνες. Εμείς θα επιμείνουμε στην υπόθεση των συνθέσεων και της κοινής προσπάθειας για τη έξοδο από την κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κρίνεται και το ζήτημα των αντιδράσεων των εργαζομένων. Οι κινητοποιήσεις γίνονται στο έδαφος πραγματικών προβλημάτων. Όμως όλοι-και οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά και τα συνδικάτα- οφείλουμε να συναισθανθούμε ότι η περίοδος που διανύουμε είναι ειδική και δεν μπορούν να έχουν ούτε κοινωνική αποδοχή ούτε προοπτική επιτυχίας οι απεργιακές κινητοποιήσεις που δε λαμβάνουν υπόψη τις συνολικές ανάγκες και τις επιπτώσεις που επιφέρουν στη ζωή των υπολοίπων.

Η τεχνητή ένταση και η επίδειξη "πυγμής" δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ουσιαστικών προβλημάτων των εργαζομένων. Τα προβλήματα δε λύνονται όσο αφήνονται «κάτω από το χαλί». Ο διάλογος με τους εργαζόμενους με στόχο να βρίσκονται κάθε φορά συγκεκριμένες λύσεις είναι ο μοναδικός δρόμος. Όταν ο

διάλογος λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς και γίνεται στη βάση θετικών και ρεαλιστικών προτάσεων, τότε υπάρχουν περιθώρια.

Το δίκτυ κοινωνικής προστασίας για πολίτες που ζουν στη φτώχεια και η ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού είναι για μας ζήτημα άμεσης προτεραιότητας. Κανείς άνεργος χωρίς πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Κανένα παιδί χωρίς πρόσβαση στη σίτιση .Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μέσα στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Έκτακτα και εκτεταμένα μέτρα άμεσης εφαρμογής για τους ανέργους.

Μαζί με τις δράσεις υποστήριξης της απασχόλησης των νέων, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε δράσεις που θα αφορούν ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, οι μακροχρόνια άνεργοι προστάτες οικογενειών και οι άνεργοι νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από τον αναπροσανατολισμό των πόρων του ΕΣΠΑ, την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, την αξιοποίηση των αδρανών καταθέσεων και των κληροδοτημάτων και την αξιοποίηση των δημευόμενων περιουσιών.

Η ΔΗΜΑΡ έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση .

Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει κανένα πρόσθετο επιβαρυντικό μέτρο. Η Δημοκρατική Αριστερά θέλει για τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία ο νέος φόρος να επιφέρει αισθητά χαμηλότερη επιβάρυνση από όσο αθροιστικά επιβάρυναν οι παλαιοί φόροι μαζί με το ειδικό τέλος. Αντίστροφα, για τη μεγάλη ιδιοκτησία επιδιώκουμε η φορολογική επιβάρυνση να είναι μεγαλύτερη, από ότι προηγούμενα. Έτσι ο νέος φόρος για τα ακίνητα θα είναι οικονομικά προοδευτικός και κοινωνικά αναλογικός.

Στόχος είναι να έχουμε υπεραπόδοση στους δημοσιονομικούς στόχους ώστε να ενεργοποιηθεί η ρήτρα θετικής απόκλισης και το 70% να διοχετευτεί σε μέτρα προς όφελος των κοινωνικών ομάδων που υποφέρουν. Για την υλοποίηση της ρήτρας αυτής, που συμπεριλήφθηκε στο νέο μεσοπρόθεσμο μετά από πρόταση της ΔΗΜΑΡ, θα εργασθούμε συστηματικά όλο το 2013.

Η προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο κράτος και την οικονομία, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, την εξάλειψη της σπάταλης στις κρατικές δαπάνες και την αντιμετώπιση των εστιών διαφθοράς αποτελούν προτεραιότητα. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία του υπουργού Δικαιοσύνης για νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η ρευστοποίηση υπέρ του Δημοσίου των δεσμευμένων καταθέσεων τραπεζικών λογαριασμών κατηγορουμένων ή υπόπτων για παράβαση του νόμου για το «πόθεν έσχες», ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο.

Η ΔΗΜΑΡ ανέλαβε την ευθύνη να συμβάλλει σημαντικά στην παραμονή της χώρας στο ευρώ. Από την ίδια θέση ευθύνης αγωνίζεται αποφασιστικά για την σταθεροποίηση και την ανάκαμψη, με όρους δημοκρατίας και με την μέγιστη δυνατή προστασία της κοινωνίας.

Η ανάπτυξη που θα αξιοποιήσει υπαρκτές δυνατότητες και θα αντιμάχεται την ύφεση είναι το κρίσιμο μέγεθος.

Η προσέλκυση επενδύσεων, αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και η ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι ο μόνος δρόμος για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Έχουμε τη δική μας πρόταση για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη που στηρίζεται σε νέο ρόλο του δημοσίου, με συγκεκριμένο τον ρόλο του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα, με χαρακτηριστικά αειφόρου ανάπτυξης, που ανασυγκροτεί τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που ανοίγει δρόμο για την ενεργή συμμετοχή της νεολαίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Η ομολογία του ΔΝΤ για το σοβαρό λάθος στον «πολλαπλασιαστή» του προγράμματος προσαρμογής επιβεβαιώνει τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν εκ μέρους μας για τις πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν στη χώρα. Πολιτικές που σε συνδυασμό με τα εσωτερικά αδιέξοδα της ελληνικής οικονομίας επέφεραν υψηλούς δείκτες ύφεσης και ανεργίας, αλλά και μεγάλες μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Η ΔΗΜΑΡ καταψήφισε και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, όχι γιατί δεν αναγνώριζε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών για τη χώρα, αλλά γιατί επεσήμανε εξ αρχής την λάθος «συνταγή» που μας επεβλήθη, που οδηγούσε σε μεγαλύτερη ύφεση, από αυτή που μπορούσε να αντέξει η οικονομία και

η κοινωνία. Η αναγνώριση του «λάθους» από το ΔΝΤ και άλλες Ευρωπαϊκές δυνάμεις, διευκολύνει τη χάραξη μιας πολιτικής που αφενός θα διεκδικεί μια αναθεώρηση των «λανθασμένων» επιλογών, που τροφοδότησαν και τροφοδοτούν μια ανεξέλεγκτη ύφεση, χωρίς , αφετέρου, να οδηγείται σε μια επιπόλαιη και ανεύθυνη αποκήρυξη των δεσμεύσεων της χώρας στο πλαίσιο της δανειακής συμφωνίας.

Η στρατηγική και η τακτική της ΔΗΜΑΡ διαμορφώνει όρους μιας ρεαλιστικής τροποποίησης με τη διεκδίκηση περισσότερων αναπτυξιακών πόρων, περαιτέρω διαγραφής μέρους χρεών, μείωσης των υφεσιακών μέτρων, δικαιότερη κατανομή βαρών, προγράμματα κοινωνικής στήριξης. Αυτές αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους στις επόμενες διαπραγματεύσεις για την εκτέλεση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και την πορεία της οικονομίας.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στην Ελλάδα και την Ευρώπη για την αλλαγή πολιτικών. Η συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2012-2020 δείχνει ότι έχουμε να διανύσουμε δρόμο για να αναληφθούν μεγάλες πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίσουν από κοινού την κρίση χρέους και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ουσιαστικής συνανάπτυξης .

Η ΔΗΜΑΡ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην προοπτική της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης και θεωρεί ότι μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση για κάθε κράτος μέλος στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Το πολιτικό σύστημα, η μορφή διακυβέρνησης, οι θεσμοί της χώρας βρίσκονται σε συνεχή αμφισβήτηση και κρίση. Τα φαινόμενα αδιαφάνειας, διαφθοράς, διαπλοκής και έλλειψης κοινωνικών ελέγχων θέτουν επιτακτικά την ανάγκη εξυγίανσης του. Η ΔΗΜΑΡ παίρνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Ξεκινήσαμε το δημόσιο διάλογο με προτάσεις για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, σε θέματα όπως , η διαφάνεια , οι κοινωνικοί έλεγχοι του πολιτικού συστήματος , η χρηματοδότηση των κομμάτων, ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» προσώπων που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, η βουλευτική ασυλία, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, το εκλογικό και κομματικό σύστημα.

Είμαστε αταλάντευτοι στη υποστήριξη των διαδικασιών εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος Έτσι θα συνεχίσουμε. Και θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες για την ύπαρξη των κανόνων και των διαδικασιών διαφάνειας.

Οι πράξεις ρατσιστικής βίας των ακροδεξιών κύκλων , με αποκορύφωμα τη δολοφονία του Σερντάρ Γιακούμπ, μετανάστη από το Πακιστάν, προκαλούν αποτροπιασμό και βαθύτατη θλίψη. Η Ελληνική Πολιτεία, τα κόμματα και όλοι οι φορείς οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα το ρατσισμό και να ορθώσουμε ένα τείχος απέναντι σε κάθε μορφή ρατσιστικής βίας. Ο ρατσισμός είναι εχθρός της δημοκρατίας. Η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και η λήψη σειράς άλλων νομοθετικών πρωτοβουλιών και ενεργειών, που αποσκοπούν στην μη μετατροπή και μη αναστολή των ποινών για εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο και την προστασία των θυμάτων είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Θέση μας είναι η υποστήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών, σε σύνδεση με τον αγώνα για την ανανέωση των κοινωνικών και δημοκρατικών κατακτήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Οι όποιες αλλαγές στο νόμο για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας πρέπει να είναι συμβατές με τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τα ισχύοντα σε χώρες της Ε.Ε. Απαγορευτικές διατάξεις, οι οποίες περιστέλλουν ή και εξαφανίζουν το δικαίωμα θα μας βρουν αντίθετους. Αντίθετους θα μας βρουν και διατάξεις που υποβαθμίζουν τα αντικειμενικά τυπικά κριτήρια (χρόνια διαμονής, εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης)και τα υποτάσσουν σε αδιευκρίνιστες όσο και υποκειμενικές αξιολογήσεις . Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν στη χώρα μας .

Το τελευταίο διάστημα έχουμε μια έξαρση των τρομοκρατικών ενεργειών. Αυτές στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και τραυματίζουν τη δημοκρατική ομαλότητα.

Η Δημοκρατία πρέπει να αποκρούσει αποφασιστικά αυτές τις ενέργειες.

Η Δημοκρατική Αριστερά έρχεται από μακριά και πάει μακριά. Θα αποτελέσει τον πόλο της ανασυγκρότησης του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Η ανασυγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού δεν αφορά κινήσεις κορυφής. Αφορά ένα αστερισμό κινήσεων και προσώπων που θα συσπειρωθούν με βάση τη φυσιογνωμία και το περιεχόμενο του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Η ΔΗΜΑΡ θα συναντηθεί με όλο αυτό τον κόσμο. Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας συμμαχίας ευρύτερων δυνάμεων από το χώρο της οικολογίας, της δημοκρατικής αριστεράς και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας , που θα δράσει από κοινού στα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα.

Προχωρούμε με δύναμη, με την ίδια θέση ευθύνης απέναντι στη χώρα και την κοινωνία.

08 / 02 / 13