



ἹΕΡΆ ΜΟΝΗ ΖΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

ἍΓΙΟΝ ὌΡΟΣ · ἌΘΩ

Ἅγιον Πάσχα 2020

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Χριστὸς ἀνέστη! «Χαίρετε· εἰρήνη ὑμῖν»!

Μέσα στὸν γνόφο τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀμφιβολίας ποὺ ζοῦσαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Μυροφόρες, μετὰ τὸ θεῖο Πάθος, οἱ ἐμφανίσεις καὶ οἱ χαιρετισμοὶ τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ διαλύουν τὰ σκότη, καὶ τὸ Φῶς τῆς θείας Παρουσίας, φῶς ἐλπίδος, φῶς χαρᾶς καὶ εἰρήνης, καταυγάζει τὶς ταραγμένες ψυχές τους.

Ἐζησαν τὸ δράμα τοῦ Σταυροῦ, ἀντίκρυσαν τὸν ἐνταφιασμὸ τῆς ἐλπίδας τους, καὶ ἐνῶ ὁ Κύριος τοὺς διαβεβαίωσε γιὰ τήν, μετὰ τρεῖς ἡμέρες, Ἀνάστασή Του, ἔμειναν μὲ τὸν πόνο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ταφῆς!

«Χαίρετε», ἀναγγέλλει ὁ Ἀναστὰς Κύριος, ἐμφανιζόμενος στὶς Μυροφόρες. «Εἰρήνη ὑμῖν», προτρέπει τοὺς Μαθητές, ποὺ ἀποροῦν θαυμάζοντες, βλέποντας ἐνώπιόν τους τὸν Κύριο καὶ διδάσκαλό τους.

Αὐτὸ τὸ μέγα θαῦμα ἐορτάζουμε τὶς ἡμέρες αὐτές, ὅλοι οἱ πιστοί!

Χριστὸς ἀνέστη !

Τὸ ἄγγελμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εἰρήνης! Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, «χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται». Ὅλα γιορτάζουν, οὐρανὸς καὶ γῆ. Ὅλα εὐφραίνονται καὶ πανηγυρίζουν, γιὰτὶ ἦλθε ἡ λύτρωση ὅλης τῆς κτίσεως· «Νῦν πάντα πεπλήρωται φῶτος, οὐρανὸς τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἡ ἀπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, διὰ τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου καὶ τῆς σταυρικῆς Αὐτοῦ θυσίας, δώρησε στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων τὴν σωτηρία, καὶ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας ἀπολαμβάνουμε τὰ χαρίσματα καὶ τὶς δωρεές τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐλπίδα, εἶναι ἀναφαίρετα δωρήματα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στοὺς πιστεύοντας.

Τὸ φετεινὸ Πάσχα ἔχει κάποια ἰδιαιτερότητα, ὄχι πρὸς τὰ θαυμαστὰ τῆς πίστεώς μας γεγονότα, ἀλλὰ, ἡ ἀπρόσμενη πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἀνέτρεψε τὴν καθιερωμένη τάξι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινωνίας ἐν γένει, γιὰ λόγους ἀσφαλείας τῆς ὑγείας ὅλων μας.

Τὸ γεγονός ὅτι οἱ Ναοί μας λειτουργοῦν χωρὶς τὴν παρουσία τῶν πιστῶν, εἶναι ὀξύμωρο· ὅμως, ἐφόσον ἡ Ἐκκλησία ἐνέκρινε αὐτὴν τὴν οἰκονομία, εἶναι ἀσφαλὲς νὰ ὑπακούσωμε στὴν φωνὴ Της, καθὼς γνωρίζουμε ὅτι δὲν ἔφθασαν ἀβασάνιστα οἱ πνευματικοί μας πατέρες, νὰ υἰοθετήσουν τὰ προτεινόμενα· ἀλλὰ μὲ πολλὴ προσευχὴ καὶ σύνεσι, ἐδέχθησαν τὶς προτάσεις τῶν εἰδικῶν, γιὰ τὴν προστασία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Θὰ παρέλθει ἡ ὄργη τῆς πανδημίας, καὶ θὰ εὔρωμε τοὺς κανονικοὺς μας ρυθμούς. «Ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὄργη» (Ἡσαΐου κς' 20), λέγουν οἱ Γραφεῖς.

Μὴ πτοηθοῦμε, ἀδελφοί μου, ἀπὸ τὶς τρέχουσες δοκιμασίες· εἶναι ἀφορμὲς γιὰ μείζονες πνευματικούς ἀγῶνες, γιὰ πίστι βεβαία, ἀγάπη ἀνυπόκριτο καὶ φρόνημα ταπεινὸ!

Δὲν εἴμεθα μείζονες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων· ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης μὲ τὴν Ἁγία Σύνοδο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν μετὰ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, μᾶς ἐχάραξαν τὴν πορεία πλεύσεως, πὺ ἀκολουθῶντας τὴν, θὰ ἐπανεύρωμε τὴν ἀσφαλῆ πορεία μας. Ἡ πολυφωνία δὲν ἀπουσιάζει ἀπὸ τὰ δρώμενα, ἡ ὑπακοὴ ὅμως στὴν ἐπίσημη γνώμη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι χρέος μας!

Ἡ Ἐκκλησία δὲν παύει νὰ εἶναι προσευχομένη, παρὰ τὶς παροῦσες ἀντιξοότητες. Οἱ Ἀρχιερεῖς μας, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Μοναχοί μας καὶ ἅπας ὁ πιστὸς λαός, προσκαρτεροῦμε ἐν τῇ προσευχῇ, ἐκζητοῦντες τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὴν σωτηρία τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν μας, τὴν παράκλησι τῶν πενθούντων, τὴν στήριξι τῶν ἐργαζομένων θυσιαστικῶς στὴν διακονία τῶν πασχόντων συνανθρώπων μας καὶ τοῦ λαοῦ ἐν γένει.

Χαίρετε, λοιπόν, ἀδελφοί· εἰρηνεύετε! Ὁ Ἀναστάς Κύριος ἄς πλημμυρίσει τὶς ψυχές μας μὲ τὰ θεῖα δωρήματά Του.

Χριστὸς ἀνέστη! Χρόνια πολλὰ καὶ εὐφρόσυνα.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφώντος

